

## Vanuit Suriname

**Weer thuis** - door Jacqueline-  
Gelukkig hadden we onze terugvlucht al maanden geleden vastgesteld, anders hadden we nog wat langer in Nederland gebleven denk ik. We hadden het erg naar onze zin zo tussen onze kinderen en familie.

Maar thuis te zijn is ook heel kostbaar. De vreugde van het schoolgaan en het werken hier, heeft ons weer bevangen. Net als de hitte. Oei, wat is het warm!



In Suriname zoekt Stefan slangen. In Nederland zoekt hij herten en zwijnen.

**Op uitzending, elke dag opnieuw** - "Hier ben ik, zend mij" zei Jesaja eeuwen geleden toen hij Gods ontzagwekkende grootheid zag. Hoewel Jesaja best bang was, dreef het hem niet bij God vandaan, maar juist naar Hem toe. In plaats van zich te verstoppen zoals Adam en Eva deden, bood hij zich aan toen hij de Heere hoorde zeggen: 'Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons heengaan'. Zo willen we deze nieuwe periode ingaan. In vertrouwen en gehoorzaamheid.

Ondertussen heb ik mogelijkheden gezocht om anderen hierin mee te nemen. Zodat zij en ik bevangen zullen zijn met het verlangen om God te kennen zoals Hij is en toegewijd te leven. Daarom ben ik begonnen (naast de bekende leesgroepen) om met meerdere mensen de Bijbel te lezen. Voornamelijk één op één. Elke

dag een hoofdstuk. We preken en praten veel over 'wat we moeten doen', maar dat lijkt me niet de eerste de beste vraag. We beginnen dan hard ons best te doen, maar houden het niet vol. We stoppen ermee of worden als de Farizeeën die langzamerhand, op eigen kracht, naar de hemel opklimmen. Een betere vraag lijkt me: 'Wat leert dit gedeelte me over God (Vader, Jezus Christus of en/ of de Heilige Geest)'. In Uw licht, zien wij het licht' (Psalm 36:10). Het juiste beeld van God (Wie Hij is en wat Hij doet), geeft ook het juiste beeld op mensen en omstandigheden. Vandaar de tweede vraag 'Wat leert dit gedeelte me over de mens?' De derde vraag is: 'Wat kan ik doen om God te behagen of gehoorzamen', want naast leren moeten we ook praktiseren.

Dank je mee dat Gods Woord levend en krachtig is?

### Vakantiebijbelweken

Vorige week bezocht ik een vakantiebijbelschool voor kinderen. We hadden namelijk materiaal voor hen meegebracht uit Nederland. Zoals er in NL een organisatie bestaat voor kinderevangelisatie (IKEG), zo ook in Suriname onder de naam KEGS (kinderevangelisatie Suriname). De werkers worden goed getraind, maar zijn nog weinig in aantal. Ik begreep dat er elke dag wordt gebeden voor uitbreiding.



Kinderen op de vakantiebijbelweek

### In dit nummer:

- Vanuit Suriname
- Actie krentenbrood
- Terugblik actie sponsorfietstocht
- Van de penningmeester

### Postzegels

Graag willen we de **stijgende portokosten** onder uw aandacht brengen. Als u voortaan **de nieuwsbrief via de mail** wilt ontvangen, stellen wij dat zeer op prijs.

Daarvoor kunt u mailen naar: [info@szos.nl](mailto:info@szos.nl).

Het bezoek aan de vakantiebijbelschool of -club heeft me erg bemoedigd. De werkers waren erg gepassioneerd in het aanleren van christelijke liedjes, Bijbelteksten, het vertellen van Bijbelverhalen, het bewaren van de orde, de spelletjes en het uitvoeren van de verwerkingsopdrachten. Achteraf vertelde een van de werkers hoe verrast ze telkens zijn hoe God voorziet in middelen als eten, drinken en materialen. Hoewel de armoede in Suriname snel toeneemt, is er toch elke keer voldoende om te kunnen uitdelen.

Gedurende de Surinaamse schoolvakantie worden er overal in de wijken van de stad kinderclubs gehouden.

Bid je mee dat veel kinderen de weg naar de vakantiebijbelweken zullen vinden?



Jacoline met materiaal van de vakantiebijbelclub

## Oproep

De afgelopen weken heb ik veel berichten ontvangen met de vraag voor kinderbijbels en christelijke leesboeken voor kinderen. Wanneer je hierin kan voorzien, neem dan contact op met de ThuisFrontCommissie. Tweedehands materiaal is prima, maar het moet wel in goede staat verkeeren.

## In de gevangenis

Ik zit alweer in de gevangenis. Soms maken de andere gezinsleden er een grapje over, bijvoorbeeld op school of naar kennissen. Mensen kijken hen dan niet begrijpend aan. Als de verhalen van de dag aan tafel worden gedeeld, hebben we altijd lol om de verbaasde reacties die ze zagen.

Anders dan voorgaande jaren gaat het werk in de gevangenis tijdens de vakanties gewoon door. Alleen de pastorale gesprekken zijn voor een paar weken vervallen.

Wat een kans! We zijn er zelfs twee keer per week. Voor ons verlof zijn we namelijk gestart om de vrouwen, naast pastorale begeleiding en Bijbelstudie, ook Nederlandse les te geven. Momenteel hebben we een groepje goed opgeleide vrouwen. Dit is best bijzonder in de gevangenis. We zijn telkens verbaasd hoeveel kennis ze hebben (en daarvoor vrijwel alle vragen goed beantwoorden). Vrijwel wettelijk moeten ze 10 moeilijke Nederlandse woorden en hun betekenis leren. Dat overhoren we ook. Daarnaast krijgen ze uitleg over taalregels en moeten ze hun nieuwe kennis toepassen in taallesjes. Ik schaam me soms hoeveel

ik, door de jaren heen, vergeten ben van mijn moedertaal. Door de taal beter te beheersen, nemen ook hun kansen op de arbeidsmarkt toe. Een hele goede investering dus voor de vrouwelijke gedetineerden.

## Ondertussen bij MAF

-door Andy-

Nog net voor ons verlof werd dan eindelijk de hangaar opgeleverd. We verhuisden terug van onze tijdelijke huisvesting naar ons oude vertrouwde adres Doekhieweg Oost 7, precies op de helft van de landingsbaan van Zorg & Hoop. Dat was een gewaagd besluit, wetend dat er nog tal van losse eindjes waren en mogelijk onverwachte dingen zouden gebeuren tijdens Helmer's en mijn verlof.

De eerste weken waren dan ook een mengeling van enthousiasme over ons nieuwe onderkomen met de ongemakjes van allerlei zaken die n t niet klaar waren. Maar de grootste verrassing kwam al een paar dagen na de verhuizing: met een gigantische tropische stortbui stond de hangaar in een paar minuten blank. De goot v or de hangaardeuren kon de plotseling watervloed gewoonweg niet aan. En dat gebeurde nog wel een aantal keren gedurende het regenseizoen. Inmiddels is de 'droge tijd' aangebroken en zijn we druk bezig met een plan voor een tweede goot iets verderop in het platform. Hopelijk hebben we die klaar voor de regentijd weer begint. Want zeg nou zelf, in een prachtig nieuw pand wil je niet net als de 50 voorgaande jaren in het oude onderkomen, voortduren onderlopen.

De twee nieuwe gezinnen zijn aangekomen: familie Bals uit Oud-Alblas en familie Ketelaar uit Veenendaal. We geven ze alle tijd om te wennen aan de temperatuur, hun nieuwe woonplek, de nieuwe school voor de 6 kinderen die meegekomen zijn en de tijdrovende 'loperij' om allerlei papierwerk in orde te maken.

Kortom, veel nieuwe indrukken om te verwerken. We heten ze hartelijk welkom en wensen hun een gezegende tijd in Suriname. De familie Ketelaar zal na 2 jaar ervaring opgedaan te hebben, bij leven en welzijn, weer verder trekken naar een permanente plaatsing.

## Reparatie

We vliegen op dit moment nog steeds met maar twee vliegtuigen. Helaas is de levering van de motor al meerdere keren uitgesteld door de fabriek en staat de 3e Airvan al 9 maanden aan de grond. Heel vervelend als er zoveel werk is en we voor een deel 'nee' moeten verkopen aan onze trouwe gebruikers. Het laatste bericht is dat we hem tegemoet kunnen zien in oktober. Bid je alsjeblieft mee?



## Opening nieuwe hangaar

Oktober wordt sowieso een bijzondere maand. Op 30 oktober is MAF Suriname jarig en op die dag willen we ook de opening van ons gebouw vieren. We verwachten veel gasten uit binnen- en buitenland. In de hangaar willen we een dankdienst houden, waarna er toespraken zullen zijn en een informeel samenkomen. Op 31 oktober willen we dan de deuren openzetten voor het grote publiek en willen we de mensen laten zien welke grote daden God bij MAF heeft gedaan. Voor al die plannen geldt: bij leven en welzijn!



*Zicht vanuit het vliegtuig*

## Op zoek

We zijn trouwens nog steeds op zoek naar een gecertificeerde vliegtuigmonteur. En dat wordt met de dag dringender. Weet u iemand, breng alstublieft deze nood onder de aandacht. Meer nog: bidt dat de Heere iemand met deze vaardigheden roept om zijn of haar talent in te zetten in Zijn koninkrijk. Soms vraagt men enige tijd na ons verlof: "En alweer een beetje gewend daar?" Eerlijk gezegd is het na het verlof, hoe goed we het ook gehad hebben, altijd weer thuiskomen en zijn we binnen de kortste keren weer helemaal gewend en bezig in de dingen waarvoor we geroepen zijn, alsof er geen verlof geweest is.



*Andy, Jacoline, Stefan en Elise*

## Jaarlijkse actie krentenbroden

Gaat u ook weer smullen van een heerlijk krentenbrood van bakker Dam uit Stellendam? We bevelen onze jaarlijkse krentenbroodactie van harte bij u aan! Met uw bestelling draagt u bij aan het zendingsondersteunend werk van familie Bijkerk in Suriname. De prijzen zijn: 5,50 voor een krentenbrood zonder spijs en 7 euro voor een krentenbrood met spijs. U kunt tot 21 oktober bestellen bij een van de TFC-leden of via [info@szos.nl](mailto:info@szos.nl). Bezorgen doen we in de buurt van Veenendaal, Leerdam/ Leerbroek/ Nieuwland/ Ouddorp/ Nieuw-Lekkerland/ Alblisserdam vanaf 31 oktober.

## Terugblik sponsortocht

Op 3 juni (omgeving Apeldoorn) en op 16 september (omgeving Leerbroek) werden er sponsorfietstochten gereden.

In Apeldoorn vertrok er een groep mountainbikers, zij fietsten een tocht van 40 en 75 kilometer door de bossen en over de heide bij Apeldoorn. In Leerbroek werd er gefietst door weilanden, langs het water en over de weg, overwegend met de fiets of met de racefiets. Er waren verschillende afstanden mogelijk. Veel meer dan dat er fietsers waren, waren er sponsoren. Daar zijn we erg dankbaar voor, want met elkaar is er ruim 6500 euro opgehaald voor Bijbelschool Kamp Weejo. We willen alle sponsoren, fietsers en fietssters, de cateraars en de organisatie van deze tocht heel hartelijk bedanken voor de bijdragen.



Beste vrienden van de SZOS,

In de eerste maanden van het jaar vinden de meeste acties plaats en hebben we dus ook de meeste inkomsten. Ook dit jaar werd er weer royaal meegedaan door onze achterban en hebben we tot augustus voldoende middelen ontvangen om de uitzending van Andy en Jacoline met de kinderen te bekostigen.

Enkele posten willen we noemen:

Sinaasappelactie, in Ouddorp gecombineerd met overige producten € 3.300

Huis aan huis collecte in Leerdam, Leerbroek en Nieuwland € 2.400

Verkoop Ouddorp € 1.600

Ook mochten we veel giften ontvangen, soms ook grote giften. Zo kregen we €2.800 van bedrijven en van particulieren ontvingen we aan grotere giften (+€ 250) totaal € 3.000 waarvan € 500 specifiek voor de extra schoolkosten van de kinderen Bijkerk. Van de verkoopwagons van Slingerland kregen we € 1.300 overgemaakt.

Tijdens de verlofperiode van de familie Bijkerk zijn er ook de nodige bijeenkomsten geweest waar we deelgenoot konden worden van het werk van Andy en Jacoline in Suriname. De collecten hierbij brachten € 2.200 op, waarvoor onze hartelijke dank

We zijn dit jaar geconfronteerd met een forse verhoging van de schoolkosten van de kinderen Bijkerk. De kosten zijn van zo'n € 12.000 gestegen tot € 16.000. Omdat we goed onderwijs voor de kinderen en ook voor het welzijn van de uitgezondenen heel belangrijk vinden hebben we ons garant gesteld voor deze kosten. We zijn bijzonder dankbaar dat we bericht van het zendingsbureau van de HHK ontvingen, dat zij een belangrijke bijdrage hierin willen leveren evenals de HHK van Leerbroek. Samen met giften van particulieren hopen we voldoende middelen te krijgen voor dit doel.

Recent hebben we de actie voor de Bijbelschool Weejo in het binnenland van Suriname gehouden. Er is in de omgeving van Apeldoorn een mountainbikeroute gereden en in de omgeving van Leerbroek een tocht voor gewone fietsen. Totaal bracht dit ongeveer € 6.500 op zodat we ook voor dit doel bij kunnen blijven dragen.

Al met al mogen we tevreden en dankbaar zijn voor de middelen en gebed vanuit onze achterban. Maar de meeste dank gaat uit naar God die ons steeds weer wil bedenken en het ons mogelijk maakt blijvende steun te verlenen voor het gezin en de inwoners van Suriname.

De penningmeester

Geurt Versteeg MBA

#### Postadres:

Fam. A.L. Bijkerk  
p/a MAF-Suriname  
P.O. box 2031  
Paramaribo, Suriname  
[fam.bijkerk@gmail.com](mailto:fam.bijkerk@gmail.com)  
Telefoon 06 37 118 118  
(binnenlands tarief)



#### Verjaardagen:

18 januari	Jacoline
9 maart	Andy
11 juli (2008)	Stefan
7 nov. (2009)	Elise

#### SZOS

##### Secretaris Thuisfrontcommissie:

T.n.v. Corine Both  
IJsvogellaan 20  
4143 AM LEERDAM  
0345 633989  
NL03 RABO 0160 8872 08  
[info@szos.nl](mailto:info@szos.nl)

#### Informatie over SZOS?

- [www.szos.nl](http://www.szos.nl)
- [info@szos.nl](mailto:info@szos.nl)
- Like ons op Facebook
- Meldt u aan voor de nieuwsbrief via [info@szos.nl](mailto:info@szos.nl)