

## Rachel

Vanaf 2012 krijgt Rachel, ons buurmeisje, Bijbelles bij ons thuis. Zij is de oudste van een gezin van 5 kinderen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het leek ons goed om haar voorrang te geven vanwege haar leeftijd en haar mogelijkheid om zelf te lezen. Zij zou op haar beurt het onderwijs door kunnen geven.

De eerste lessen gingen voornamelijk over wie God is en het belang van bekering. Tijdens deze avond leerde Rachel om te bidden tot de levende God. Alles was nieuw voor haar. Na een aantal weken leek het ons fijn om samen de Bijbel te lezen. We begonnen met het Bijbelboek Handelingen. Per avond lasen we 1 hoofdstuk en legde ik de tekst uit.

God heeft de Bijbellessen gebruikt om haar het geloof in Zijn Naam te geven. Haar geestelijke honger is groot. Vaak komt ze me vragen wat het betekent wat ze zojuist heeft gelezen. Als we uit ons huis naar hun huis kijken, zien we haar vaak in haar Bijbel lezen.

Inmiddels hebben we Handelingen, Daniel, Ruth en Esther en 1, 2 en 3 Johannes gelezen. We zijn nu bezig met het lezen van Openbaringen. Het bidden met haar is zeker zo fijn als het Bijbelles zelf. Ze leert door de Heilige Geest om gelovig te bidden en te pleiten voor zielen van mensen. Als ik het hoor, denk ik vaak hoe aangenaam dit moet klinken in de oren van haar Heere.

Rachel zou graag juf worden om kinderen te vertellen over God.

Ze schrijft op dit moment geloofsbrieven aan mensen. Ze zijn te lezen via de website.



## Bijbelles aan buurtkinderen



## Shanagy en Marten

Vanaf augustus 2013 krijgt Rachel's zusje Shanagy en broertje Marten ook Bijbelles. We zijn begonnen met het lezen van de Bijbelverhalen uit 'Kijk en luister' van Laura Zwoferink. Hun leesniveau is erg laag, maar ontwikkelt door de oefening van het Bijbelles. In oktober hetzelfde jaar kreeg ik het verlangen om hen verder te onderwijzen. Het Bijbelmateriaal van IKEG (kinderevangelisatie genootschap) leek me erg geschikt. Daarna behandelden we vijf lessen vanuit Genesis. Ze moesten hierbij een Bijbeltekst leren en ik had veel meer mogelijkheden om persoonlijke toepassingen te maken. Aan het einde van de Bijbelles lasen ze uit de kinderbijbel, om het belang te laten zien van zelf je Bijbel lezen en de ontwikkeling van taal en lezen te bevorderen.

Vanaf januari 2014 neem ik ze beiden apart om met hen de verhalen te lezen uit de kinderbijbel. Inmiddels is Shanagy in deel 2 van 'Kijk en Luister'.

Door de persoonlijke gesprekken met hen kan ik een concretere toepassing maken van het Bijbelverhaal naar hun persoonlijke leven. Ik hoop dat het samen Bijbelles tot een verlangen naar persoonlijk Bijbelles zal uitgroeien.